



Vul de vet gedrukte letters in de vakjes:

Op een dag kwam er een **melaatse** bij **Jezus**. Hij **viel** op zijn **knieën** en **smeekte** Hem: "Als U het **wilt**, kunt U mij **reinigen**". Vol **medelijden** stak Jezus de **hand** uit. **Raakte** hem aan en zei tegen hem: "Ik wil dat je **rein** wordt". Meteen **verdween** de **melaatsheid** en hij werd hij rein. Jezus stuurde hem toen weg. En zei met grote nadruk tegen hem: "Zorg er voor dat je er met **niemand** over **praat**, maar laat je zien aan de **priester**. Breng voor je **reiniging** het **offer**, dat **Mozes** heeft **voorgeschreven**. Dat zal voor hen het **bewijs** zijn." Toen de **man** eenmaal **vertrokken** was, begon hij zijn **verhaal** openlijk rond te **vertellen**. Zo maakte hij **bekend** wat er **gebeurd** was.

Dit is het **Woord** van de **Heer**.



# oplossing puzzel:

