

niet jij, maar . .



1 .....



2 .....



3 .....

roe koe roe koe



4 .....



5 .....



6 .....



7 .....



8 .....

9 .....



10 .....



zij zingt een .....

11 .....



12 .....



13 .....



14 .....



15 .....



16 .....

Op dit blad zie je mensen, dieren en dingen. Ze geven allemaal geluid. Welk? Naar deze geluiden kun je luisteren. Weet je dat je ook naar God kunt luisteren? Je hoort geen hoorbare stem. Maar toch wil God heel graag met je spreken. Hoe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

.....

Schrijf de **woorden** (niet de namen van de geluiden) die je op de plaatjes ziet op de stippellijnen. Schrijf daarna de **eerste** letter van ieder woord bij de cijfers onderaan de bladzijde. Wat lees je dan? Ja, zo spreekt God tot ons en kunnen wij met Hem praten. Hij luistert altijd naar je!